

Aan mijn steiger



Martyn de Jong: „Mijn boot poetsen is geen verplichting, dat doe ik met liefde.”
FOTO: MATTY VAN WIJNBERGEN

Ruwe diamant

Een sleutel. En de boot natuurlijk, maar meer kreeg **Martyn de Jong** niet bij zijn aankoop eerder dit jaar. Hij knapte zijn ruwe diamant zelf op.

Sinds mijn achtste woon ik in Nederland, maar ik kom uit Auckland, Nieuw-Zeeland. In die stad is het aantal boten per persoon het hoogst ter wereld. De eerste boot die ik kocht, was van de bureu. Ik knapte haar op en verkocht haar. Daarna een zeilboot: twee maanden klussen, twee weken varen en dóór. Ik wilde een stapje verder, een boot waarop je ook kunt overnachten. Maar eerst een ligplek, want dat is lastig in mijn woonomgeving. Toen ik de advertentie voor deze boot zag, vol spelfouten en met lelijke foto's, besloot ik toch te kijken. Ze was in goede staat, een ruwe diamant. De eigenaar lag in scheiding en moest er snel vanaf. Ik kreeg de sleutel en dat was het, geen boekjes. Ik kreeg er de volledige inboedel bij. Niet alleen borden en bestek, maar ook tamps, haarspeldjes en de koektrommel! Het toeval wil dat ik op een van de foto's achter de

boot een klein haventje zag, niet ver bij mij vandaan. Meteen gebeld. Een ouder echtpaar had net de ligplek opgezegd en zo had ik in één weekeinde zowel een boot als een plek! Ik hoefde slechts 100 meter te varen met *Mr. Grey*, zoals ik haar heb gedoopt.

Daarna ben ik spullen gaan weggooien, containers vol. Vervolgens schuren en verven, 30 dagen lang. Heerlijk, maar ook pittig naast mijn werk en minstens vijf dagen per week sporten. Qua stijl is het een verlengde van mijn huis. Mooi wit, hooggls, fris en schoon. We hebben afgelopen zomer niet veel mooie weekeinden gehad, maar dat geeft niets. Ik krijg al een instant vakantiegevoel wanneer ik in de haven kom. Thuis voelt schoonmaken als een verplichting, hier poets ik met liefde drie uur lang. Ik kan alleen een handdoek en een zwembroek meenemen en dan drie dagen weggaan. Ik leef routinematig, heb diabetes en sport bijna elke dag, dus dan is het lekker om iets te hebben waardoor je echt ontspant."

'Complete inboedel kreeg ik erbij'

Annemarie Moerman

Eigenaar
Martyn de Jong (27),
Journalist

Bootmerk en -type
Ten Broeke Kreuzer

Bouwjaar
1977

Werk (gebouwd bij)
Nnb

Motor
Volkswagen 50pk

Geschatte waarde
9000 euro

Mooiste reis
„Richting het onbekende."

Toekomstplannen
„Goed onderhouden,"

